



BSH

BOLIGSELSKABET HOLSTEBRO



75 ÅRS JUBILÆUM



Jubilæumsfest 24-04-2020 i
Anlægspavillonen.



Gik i krig mod bolignøden og vandt på 25 år

Det var en noget ulige kamp. Arbejdernes Fællesorganisation i Holstebro indlod sig på, da man søndag den 22. april 1945 vedtog at erklære bolignøden krig. Ingen havde nogen videre erfaring i boligbyggeri, men det våben, man tog i brug — boligselskabet »Holstebro« — viste sig at være så effektivt, at man ved 25 års jubilæet i år roligt kan sige, at kampen mod bolignøden er vundet.

I månederne inden den tyske kapitulation i 1945 blev flere og flere klar over, at boligsituationen ville blive meget vanskelig, fordi der i flere år ikke var blevet bygget noget videre, og fordi der var stor mangel på byggematerialer. Arbejderne udsendte en brochure herom, og den daværende formand for Arbejdernes Fællesorganisation, cigar-sorterer Poul Nilsson, og redaktøren af »Holste-

bro Socialdemokrat, J. Schalts-Andersen, blev enige om, at der burde gøres noget i Holstebro. Aftalen mellem de to blev, at Poul Nilsson skulle søge at få Arbejdernes Fællesorganisation til at indkalde til et møde, mens Schalts-Andersen skulle få den socialdemokratiske byrådsgruppe interesseret i sagen. Nøgten var blodsmodigt skulle bække den op.

Søndag den 22. april holdt fællesorganisationen møde på Hotel Schanzenburg, hvor arbejderenes forvaltingsfører E. Hansen, Viborg, fortalte om efterkrigs tidens byggeri. Nøgten var på eksempel på, hvordan bolignøden allerede blev gjort udnyttet.

Resultatet af mødet blev, at der nedsattes et udvalg bestående af Poul Nilsson, J. Schalts-Andersen, lærer E. F. Eubj (senere Kjeld Kjeldsen, arbejdsmand, senere borgmester Dainius Jensen, maskinarbejder H. C. Lundby Jacobsen og den senere skattekonsulent N. F. Pedersen. Udvalget skulle arbejde hen mod oprettelsen af et socialt boligselskab, og man udpegede et forretningsudvalg bestående af Poul Nilsson, J. Schalts-Andersen og Dainius Jensen.

Den 25. maj 1945 besluttedes det endeligt at oprette et socialt boligselskab med »Arbejderne som selskabets kjerne«, og i november 1945 blev den endelige bestyrelse valgt. Som fællesorganisationens repræsentanter udpegede Poul Nilsson, Schalts-Andersen (formand) og Kjeld Kjeldsen,

mens byrådet udpegede Dainius Jensen og farvehandler H. C. Mathiasen.

På samme møde kunne man præsentere tegningerne til selskabets første byggeri — 36 rækkehuse ved Rolf Krønsvej-Vrånvej. Projektet var udarbejdet af arkitekt P. Punder Larsen, Holstebro, og ingeniør Oostervang, Odense. Anskaffelsessummen var anslået til 800.000 kr.

For i det hele taget at få byggesagen igennem, blev det nødvendigt at rejse til København, hvor man forhandlede i Indenrigsministeriet, og J. Schalts-Andersen mødte endda, hvordan daværende departementschef Sørensen slog ham på skuldrene og erklærede:

— Det er vel nok flot at bygge fem-ætreeters lejligheder.

En landsomfattende murvrestrejkede sikkede byggestationen af selskabets første projekt, så det først kom i gang i maj 1946. Og dermed var vækstboligerne ikke overståede. Der var mangel på arbejdskraft og på næsten alle slags materialer, men byggeriet skred da frem, og i 1948 fandt den sidste indflytning sted.

Inden rækkehuse var færdige, var man enige om at opføre 36 lejligheder i to blokke på Høibergvej, og de efterfulgtes af selskabets afdeling 3 — 36 lejligheder i tre blokke på Hummelvej. Optræderen af de tre små afdelinger med hver 36

Velkommen

Mel: I den gamle Pavillon...

Vi drømmer om, at minderne
fra dagen vil bestå
i den gamle Pavillon.
Og håber vore gæster
også samme glæde få
i den gamle Pavillon.
Må denne fest for os
bli' af de skønne,
en mindedag
som aldrig bliver glemt;
og som vil give
mange gode drømme.
Her bli'r glædens harpe stemt.

Velkommen skal der lyde
til jer alle her i dag
i den gamle Pavillon.
Vi boltre skal os sammen
her i gode venners lag
i den gamle Pavillon.
Vi håber på en dag
den af de skønne,
og vi har glædet os
til denne fest.
Endnu engang:
"Velkommen i det grønne"
i den gamle Pavillon.



Velbekomme

Mel: I den gamle Pavillon...

Vi siger Velbekomme,
håber alle her blev mødt
i den gamle Pavillon,
at man forsynet har sig her
på bedste vis og sæt
i den gamle Pavillon.
Nu skal vi slappe af
og ret os hygge,
vi håber ingen sultne
gik fra bord.
En sådan fest for os
er bare lykken,
vores glæde her er stor.

BSH sangen

Melodi: Når vinteren rinder.....

Vi bygger for samfundets brogede flok
og børnene jublende glade -
så lykken kan spire i hver en boligblok,
befriet for tanken om husleje-chok.
Det skal ånde bag husets facade!

Vi bygger på trivsel, så livet kan gro.
Historiens gulnede blade
fortæller om tanken, der skabte "HOLSTEBRO",
et brændende ønske om bedre at bo
til en pris på et rimeligt stade.

Vi bygger for folk med en drøm om et hus,
måske med en blomstrende have -
og læ bag ved hækken mod vestenvindens sus,
med græsgrønne plæner og gange med grus.
Det at BO GODT får sindet i lave!

Vi bygger som førhen i tegl og i sten,
vi hylder det gamle, det gode.
Teknikken marcherer - går ind til marv og ben,
er det med betonen et tidsfænomen
midt i snakken om byggemetode.

Vi bygger en fremtid i by og på land,
det mål har vi stadig i sigte.
En bolig med rammen som skabt til menigmand -
med den vi forøger vor boligbestand.
Og det mål vil os altid forpligte!

Livstræet

Hans Holm/Erik Lindebjerg

Der er så meget, der kan trykke
gøre dagen trist og grå.
Se de folk der uden lykke
bare går og går i stå.

Lad dem lege i livstræets krone
lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvningens port.

Der er så meget uden varme
uden ånd og uden liv.
Folk bliver fattige og arme
tænker kun på tidsfordriv.

Lad dem lege...

Der er så mange uden venner
uden kærlighed og kys
folk som ingen andre kender
hvor mon de skal finde lys?

Lad dem lege...

Der er så hård en kamp om magten
alle kæmper for sig selv.
Er der ingen der har sagt dem,
at de slår sig selv ihjel?

Lad dem lege...

Der er så mange, der er slaver
af sit job og af sin tid.
Hvorfor bruges vores gaver
uden tanke, uden vid?

Lad dem lege...

Åbent landskab

Lundell, Ulf

Komponist

Jeg ka' bedst med åbne vidder,
nær ved havet vil jeg bo,
et par måneder om året
for at sjælen kan få ro.
Jeg er skabt til åbent landskab
hvor vindene får fart.
Hvor lærken hænger himmelhøjt
og synger smukt og klart.
Der brænder jeg min brændevin
og sanker selv min krydderurt.
Og drikker det med velbehag
til sild og hjemmebak.
Jeg er skabt til åbne vidder.
Nær ved havet vil jeg bo.

La' mig høre bølgen bruse
og mågens morgenskrig.
Og lytte til konkylrier
med havets sange i.
Med det klare og det enkle
er jeg på sikker grund.
Når et ja er ja, og nej er nej
og tvivlen holder mund.
Så lægger jeg en krans af løv
et sted, hvor runestene står,
som vidner om en tanke, der
har holdt i tusind år.
Lad mig høre bølgen bruse
og mågens morgenskrig.

Jeg ka' bedst med fred og frihed
for både krop og sjæl.
Hvis du kommer fuld af stridslyst,
så ser jeg helst din hæl.
Jeg er skabt til skumringstimer
og aftensbrisens sus.
Med hanegal på afstand og
med langt til næste hus.
Med trods alt ikke længere end,
at det kan ske en gang, at jeg
sidder under stjernerne
og hører fest og sang.
Jeg ka' bedst med fred og frihed
for både krop og sjæl.

Jeg ka' bedst med åbne vidder.
Nær ved havet vil jeg bo.

Fuglene letter mod vinden

Trad. | Henning Toft Bro

Lev dit liv mens du har det.
Lev det i stilhed og storm.
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta'r livet sin form.

Forlæns lever vi livet. Bag-
læns forstår vi en gang. Det
som vil snære og tynde det
løsner sig ofte i sang.

Lev dit liv mens du har det.
Lev det i stilhed og storm.
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta'r livet sin form.

Sange om sandfyldte strande
sange om vidder og luft
sange om blånende bølger
og sange om havsaltet duft.

Lev dit liv mens du har det.
Lev det i stilhed og storm.
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta'r livet sin form.

Sange om alt det der farver
et havliv i landet med blæst for-
mer det liv, som bli'r hærdet i
vinden fra hjørnet i vest.

Lev dit liv mens du har det.
Lev det i stilhed og storm.
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta'r livet sin form.

Havlivet har sine drømme
de næres af saltluft og vand
de strækker sig mod horisonten
og rækker mod kimningens land.

Lev dit liv mens du har det.
Lev det i stilhed og storm.
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta'r livet sin form.

De nære ting

Melodi: Kurt Foss/Reidar Bøe

Tekst: Aase Gjødsbøl Krogh

Dit sind flyver altid så viden omkring, det er,
som du glemmer de nære ting. Du drømmer
om lande i syd og mod nord og ser ikke skøn-
heden, hvor du bor.

Du synes din dag er så kedelig grå.
Hvad er det, du søger, hvad venter du på.
Når aldrig du under dig rist eller ro, kan
ingenting blomstre, og intet gro.

Gå ind i din stue, om end den er trang og
hør, hvor den nynner en stille sang.
Den rummer dog ting, som dit hjerte har kær, du
ved bare ikke, hvad de er værd.

Den lykke, du søger bag blånende fjeld, den
har du måske altid ejet selv.
Hold op med at jage i hvileløs ring og
lær blot at elske de nære ting.

Bestyrelsen ved 25 års jubilæet.



BESTYRELSEN — Boligselskabet »Holstebro« bestyrelse består af seks medlemmer, nemlig tre valgt af Arbejdernes Fællesorganisation, to valgt af byrådet og et medlem valgt af lejerne. På billedet ses bagest fra venstre folketingsmand Poul Nilsson, slagteriarbejder Alfred Christensen (lejernes repræsentant), murer N. Kr. Nissen og H. C. Lundby Jacobsen. Forrest fra venstre formanden, skatteinspektør N. P. Pedersen, forretningsfører J. Schantz-Andersen, der udtrådte af bestyrelsen, da han blev forretningsfører, og farvehandler H. C. Mathiassen, Poul Nilsson og H. C. Mathiassen sidder i bestyrelsen som byrådets repræsentanter.

. Bestyrelsen ved 50 års jubilæet.



Bestyrelsen i jubilæumsåret 1995. Fru venstre Niels Christian Hansen, Else Vesterlund, Hjalmar Koppetsch, Gunnar Kristensen, Villy Nielsen, Tommy Grauting og formand Poul Erik Sørensen.

Bestyrelsen ved 75 års jubilæet.



Fra venstre: Formand Niels Chr. Hansen, Anna Sakariassen, Jens Ovesen, Conni K. Duedahl Andersen og Ole Bielefeldt.

Formænd

1945 - 1954 J. Schaltz Andersen

1955 - 1980 N. P. Pedersen

1981 - 1993 Carl Risom

1993 - 2005 P. E. Sørensen

2005 - N. C. Hansen

Forretningsførere

1955 - 1975 J. Schaltz Andersen

1975 - 1984 R. Lindhardt

1984 - 1987 Kurt Rostholm (direktør)

1987 - 2011 Bjarne Nielsen

2011 - Ebbe Johansson